

## Trouwen in het kerkje van Ter Idzard

Mijn mobieltje gaat, een onbekend nummer zie ik.....Ik neem op, en heb aan de andere kant van de lijn een jongeman die vraagt of hij het goede nummer heeft. Hij en zijn vriendin willen trouwen in het mooie kerkje van Ter Idzard. Jazeker, vertel ik hem. Hij heeft haar net vorige week ten huwelijk gevraagd en willen de kerk wel eens bezichtigen. Ze hebben via via gehoord dat het zo'n knusse locatie is.

Maar natuurlijk kan dat! Ik vraag hem vast hun namen en telefoonnummer en of ze al een trouwdatum in gedachten hebben. We spreken af op een zaterdagmorgen in november. Ze willen volgend jaar eind juni gaan trouwen.

Die bewuste zaterdag (al het blad is al van de bomen en er staat een gure wind) ontvangen wij het stel in de kerk. Ze zijn gelijk verkocht! Dit gaat de locatie worden!

We vertellen hun dat er rond de 70 personen in de kerk kunnen en dat er allerlei dingen zijn die ook wij voor hun kunnen regelen. Vervoer ( o.a. in een prachtige Amerikaanse slee) , bloemen (specialiteit van Jannie), duiven (getraind door Margje), klokken luiden, catering (prima verzorgd door Yvonne) om maar iets te noemen.

Ook kunnen ze de kerk naar wens laten inrichten. De kerk is prachtig genoeg, en in juni ziet het er ook buiten weer geweldig uit. De bomen en de beukenhaag weer mooi in het blad en we kunnen bijna mooi-weer garantie geven... al moet je daar natuurlijk wat voorzichtig mee zijn.....

In ieder geval: ballonnen, bloemen, kaarsen en/of tule, er is van alles mogelijk. Ook de muziek mogen ze zelf aanleveren. Je kan hier dansend de kerk uit op je favoriete liefdesnummer.

De ambtenaar mogen ze zelf uitzoeken via internet. We hebben al verscheidene bij ons gehad en binnen onze commissie zijn er al favorieten, die we dan ook aanbevelen.

Kortom, iedereen kan hier naar eigen wensen zijn huwelijk laten voltrekken!

Daarna besluiten we op de vergadering wie de rol van gastvrouw op zich neemt en wie de muziek gaat verzorgen. Iedereen binnen onze commissie heeft haar kwaliteiten. De één kan goed organiseren/ plannen, de ander is heel creatief, en weer een ander is goed in contacten leggen. Deze kwaliteiten samen maakt ons een team!

Er worden spullen ingekocht ( bellenblaas, ballonnen, helium e.d.). De hagen worden gesnoeid, de kerk moet schoongemaakt worden en de ochtend van het huwelijk versieren wij de kerk. Er komt een bord bij de weg, de stoelen en tafel komen te plek, bloemstukken en andere versiering worden neergezet en de vlaggen worden buiten opgehangen. Ook wordt er nog even geoefend met de muziek. Dit is best een spannend klusje; goede nummer?, volume ?

Als gastvrouw zorg je er voor dat alles verder goed verloopt. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ontvangen, naaste familie welkom heten en iedereen op de juiste plek laten zitten. Ceremoniemeesters kunnen dan handig zijn, wij weten immers niet wie de naaste familie is....Ook de getuigen moeten voorin een plekje krijgen. Als iedereen te plek zit begint de ambtenaar met een warm welkom, de muziek start, de deuren gaan open en het bruidspaar stapt glunderend, genietend van het applaus naar voren, waarna de plechtigheid kan beginnen.

De ambtenaar verteld meestal even hoe het stel elkaar heeft leren kennen en wat hun werk, hobby's en eigenaardigheden zijn. Daarna het officiële gedeelte. Het ja-woord (tranentrekker...) de ringen, en

het ondertekenen van de trouwakte, met op de achtergrond een rustig muziekje. Vaak gaat alles volgens planning maar er gaat ook wel eens wat mis of er zijn kinderen in het gezelschap die de aandacht opeisen....

Na het officiële gedeelte heeft de ambtenaar vaak nog een passend verhaal of gedicht en dan is het al bijna weer afgelopen. De deuren naar buiten worden geopend, de muziek start en het bruidspaar loopt trots naar buiten, waarna de familie volgt om hen te feliciteren. Vaak maakt de fotograaf hier nog enkele familieportretjes. Duiven worden overhandigd en opgelaten (hopelijk zonder dat deze beestjes hun behoefte op de jurk doen) en als het stel door een bellenblazende haag van familie en vrienden het kerkpad afloopt beginnen de kerkklokken te luiden.

Als iedereen weer vertrokken is moet alles natuurlijk weer worden opgeruimd. Soms zijn mensen door alle emoties of drukte nog wat spullen vergeten... Tassen, zakdoekjes, jassen.... Een telefoontje naar de ceremoniemeester en dat is dan ook weer geregeld.

Na een aantal weken heeft iemand van ons vaak nog even contact met het kersverse stel om te vragen of alles naar wens is geweest. We kunnen hierover met trots vertellen dat alle bruidsparen voor de volle 100% tevreden was en de dag van hun leven heeft gehad!

Voor alle trouwlustigen binnen en buiten onze drie dorpen zeggen wij; een geweldige trouwdag begint in ons mooie kerkje van Ter Idzard!